

KERKBLAD



25e jaargang nr. 5 - januari 2018

*Ga met 's levens puzzelstukken
dagelijks biddend tot de Heer.
Vertrouw dat 't met hem zal lukken
Leg de stukken voor hem neer.*

*Hij zal helpen z'in te passen
wijst de juiste ligplaats aan.
Waar je ze dan in kan lassen
dan breekt 't overzicht ruim baan.*

*'t Vraagt geduld en het vertrouwen
onder leiding van de Heer.
Waar je als mens op kunt bouwen
als Hij zegt leg ze hier maar neer.*

*Wat eens chaos is gebleken
wordt nu met de Heer hersteld.
Als naar 't resultaat gekeken
God het succes je vermeld.*

Justus A. van Tricht





Kerkdiensten

Protestantse Gemeente Oostvoorne

De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur en worden gehouden in de Dorpskerk.

In alle diensten is kindercrèche en kinderdienst voor groep 1 t/m 8.

Zondag 14 januari

2e zondag na Epifanie (groen)
Dienst van Schrift en Tafel
Ds. A. Worst, Oostvoorne
Collecte: Avondmaalsproject,
Kerk en Pastoraat

Zondag 21 januari

3e zondag na Epifanie (groen)
Mw. B. Broeren-Verschoor
(kerkelijk werker)
Jeugdendienst "Top 2000 band"
Collecte: Diaconie, Kerk, Oecumene

Zondag 28 januari

4e zondag na Epifanie (groen)
Ds. H. Doornbos
m.m.v. de Cantorij
Collecte: Diaconie (bloemen), Kerk,
Catechese en Educatie

Zondag 4 februari

5e zondag na Epifanie (groen)
Ds. P. Schelling
Collecte: Diaconie, Kerk,
Werelddiaconaat (KIA)

Zondag 11 februari

6e zondag na Epifanie (groen)
Ds. H. Perfors
Collecte: Missionair Werk, Kerk,
Pastoraat

Zondag 18 februari

1e zondag 40 dagentijd (paars)
Ds. P. Schelling
Collecte: 40 dagentijd (KIA), Kerk,
Pastoraat

Kunt u niet op eigen
gelegenheid naar de
kerk gaan, neemt u dan
contact op met Joke Kruijk,
tel. 484530



Kom, volg mij!

"Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem."



(Marcus 1:16-18)

Als je deze tekst leest valt het op dat Jezus geen vriendelijk verzoek doet aan Simon en Andreas. Jezus zegt niet tegen hen: Zou je mij misschien willen volgen? of Heb je zin om mee te gaan? Nee, het klinkt als een opdracht, als een bevel: Kom, volg mij! Dat roept in eerste instantie weerstand op. Wie is hij, dat hij hen met zoveel autoriteit tegemoet treedt?

Simon en Andreas waren Joden. Ze behoorden tot het volk van Abraham, Izaäk en Jakob. Ze groeiden op in Betsaida-Julias, een vissersplaats bij de Jordaan. Ooit was dit een Joods stadje, maar in de loop van de tijd was dit een welvarende stad geworden waar ook veel Grieken woonden. Andreas is dan ook een Griekse naam. In het dagelijks leven waren ze vissers en inmiddels zijn zij verhuisd naar Kafarnaüm in Galilea. Kortom: het waren heel gewone mensen.

Net zoals iedereen in hun tijd waren ze waarschijnlijk vol van de messiaanse verwachtingen. Ze verwachtten de lang beloofde verlosser waarover in hun geschriften zoveel werd gezegd. En we weten dan ook dat ze met grote interesse, nieuwsgierigheid en leer-gierigheid Johannes de Doper hebben gadegeslagen en gevolgd. Het is niet ondenkbaar dat ze hem hebben horen zeggen: Na mij komt er iemand die meer is dan ik. En dan komt inderdaad die persoon voorbij die een goddelijk gezag uitstraalt. Hij had de X-factor. En die man zegt: Kom, volg mij!

Ook voor hen zal het geen gemakkelijke keuze geweest zijn. Het kostte nogal wat; Simon was op dat moment waarschijnlijk al getrouwd. Ze hadden een bedrijf, zonder werk hadden ze geen inkomsten. Maar toch: het verlangen naar die man die hen riep was groter dan de



angst voor de onzekerheid. Zou hij het inderdaad zijn? Zou hij al die verwachtingen waar gaan maken? Op dat moment wisten ze het nog niet, later wel. En het kostte hen inderdaad alles, zelfs hun leven. De oproep om Jezus te volgen komt ook tot ons. En we kunnen daar alleen maar bevestigend op antwoorden als ons verlangen groter is dan onze angst. Het verlangen naar meer en het anders willen doen, moet groter zijn dan de angst om het oude en vertrouwde los te laten. Wat daarbij de doorslag geeft zal bij iedereen anders zijn. Gelukkig hoeven wij ook niet direct een antwoord te geven, maar krijgen we tijd om over die vraag na te denken. Waar verlangen wij naar?

Barbara Broeren (kerkelijk werker)

Voetstappen in het zand

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.*

*We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.*

*Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.*

*Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.*

*Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad ..."*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen ..."*

Tekst (Engels): Mary Stevenson



Bond de Kerkdiensten

21 januari - TOP 2000 dienst

Deze TOP 2000 popdienst bestaat uit enkel popsongs. Door de (persoonlijke) verhalen eromheen krijgen ze een nieuwe dimensie. Het gaat over eenzaamheid, twijfel, hoop en liefde en de relatie met God. Met muziek van U2, John Lennon, Kensington, Coldplay, Nick&Simon, Van Dikhout, Bløf, Stef Bos, Guus Meeuwis, Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy en Chi Coltrane. Band4TUNE uit Hardinxveld-Giessendam zal deze dienst geheel verzorgen. Je bent van harte welkom en neem gerust eens iemand mee!

Gratis uitgave met geloofsverhalen van kinderen en jongeren

JOP, Jong Protestant lanceert de gratis uitgave "Ik ben geliefd", een handzaam boekje boordevol geloofsverhalen van kinderen en jongeren. Het boekje is bedoeld voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren en voor geloven. Door het lezen van dit boekje proef je dat geloven niet alleen iets van vroeger of van oudere generaties is, maar dat God zijn weg gaat met jonge generaties. Het is inspirerend om de verhalen te lezen van kinderen en jongeren uit het heden die geraakt zijn door het geloof. Het zijn geen grote verhalen die bol staan van wonderen maar verhalen uit het echte leven waarin jongeren iets gemerkt hebben van de liefde van God. In deze 72 pagina's tellende uitgave vind je niet alleen verhalen van kinderen en jongeren maar ook tips hoe je kunt luisteren en je kunt laten raken door oprechte geloofsverhalen van kinderen en jongeren.

Enkele citaten uit het boekje:

- Lynn (7 jaar): "... De eerste keer dat ik God echt voelde was ik 6 jaar. Toen ik aan het bidden was, voelde ik God ineens. Ik werd zomaar een beetje blijer. Het leek net of een hele grote teddybeer mij knuffelde"
- Daan (13) en Martin (56): "... Ik vind het erg bijzonder dat we voor elkaar bidden. Ik zie het als een mooi gebaar dat ook van God komt. We kunnen zo betrokken op elkaar zijn "
- Hiltje (13): "... Ik heb God ook verteld over het pesten. Hij wist ervan en ik geloof dat God mensen in moeilijke tijden helpt... "

Het boekje is te bestellen via:

jop.nl/themas/geloofsopvoeding/gratis-boekje-ik-ben-geliefd of
tel. 030 880 1880



Zondagmorgen in de consistorie

Op zondagmorgen loop ik, als ik dienst heb, al vroeg naar de kerk. Hoe vroeg ook, het is me nooit gelukt er eerder te zijn dan Judith en Bert. Eénmaal ben ik om 7.00 uur van huis gegaan. hoofdschuddend nagekeken door mijn vrouw. Dienst doen in de kerk oké, maar er zijn grenzen. Het gekras van stoelen gaf al aan, dat Bert me weer voor was geweest.

Als van "*Het huisje in de sneeuw*" van W.G. van der Hulst kringelt er al vroeg rook uit de schoorsteen. Binnen staat de koffie klaar en onze gesprekken kunnen beginnen. Het kosterspaar is na *museale* activiteiten in de provincie juist terug van een *midweek*, dus stof te over.

Lang duren deze besprekingen overigens niet, want veel bekende mensen druppelen binnen. En om half tien is het al een drukte van belang. Giel en zijn vrouw vouwen er de *Zondagsbrief*. Speelt Henko op het orgel, dan krijgt de hond direct een bak helder water voorgezet. Iemand oppert nog 'koffie', maar dit wordt door het gezelschap toch als *niet-diervriendelijk* afgewezen. Maartje Bergwerff is er in een passende *outfit*. Eefje, ook al tip-top aangekleed door haar altijd charmante moeder, scharrelt wat rond met speelgoed. Liesbeth van Wijnen geeft nog haar laatste aanwijzingen. Hans Hoedemaker maakt intussen ruzie met de diaken. De organiste, Jolanda Swoferink, in haar muzikale begeleiding niets teveel, vraagt wanneer het nu eindelijk zover is, dat het meditatieve orgelmoment in plaats van nà de preek vóór de preek gespeeld kan worden. Judith schenkt een tweede kopje koffie alleen voor degenen, die werkelijk wat doen in de kerk. Hans Hofstede is voorzien van een soort *mijnwerkerslamp* waarmee hij ons beurtelings in de gezichten schijnt. De betekenis zal pas later bij "het project voor de kinderen" duidelijk worden. Ate van de Kooi, gewapend met een *verrekijker* heeft zojuist een *paradijsvogel* gespot. Hij vraagt of het klopt, dat de bloemen vandaag nergens naar toe zullen gaan. De scriba komt aanfietsen en draagt een petje van de *Tour de France*. Vlak voor de dienst heeft hij nog een nieuwe uitdraai gemaakt van de lijst van potentiële commissieleden. Hij had al een lijst van 0 tot 100 jaar, maar deze laatste versie van 100 naar 0 vindt hij toch beter.

Nu wordt het langzamerhand tijd voor de predikant, die tegen kwart voor tien binnenvalt en zich erover verbaast, dat er zoveel plezierige mensen al zo vroeg actief zijn. Hij of zij gaat zich meteen met het geluid bemoeien, maar daar kunnen alleen maar ongelukken van komen. Steevast wordt



Bond de Kerkdiensten

dan het knopje van de al ingeschakelde handmicrofoon op *off* gezet. Gezelligheid kent geen tijd en het loopt tegen tienen. Sommige predikanten gaan er nu echt voor zitten en nemen met een *viltstift* de liturgie nog eens door. Maar het consistoriegebed komt nog en de stoet moet nu toch echt op tijd in beweging komen. Zonder zachte dwang wil dit niet gaan lukken. De kwestie heb ik voorgelegd aan Juwelier De Man aan de Stationsweg. Hij adviseerde een horloge met *stopwatch* en dat heb ik aangeschaft - zij het met enige wroeging - omdat het vele geld eigenlijk bestemd was voor de collectezak.

Zijn we eenmaal in de kerkzaal aangekomen, dan weet ik dat met het tikken op de microfoon en "kunt u mij ook achterin verstaan", de dienst nu echt begonnen is.

Maar nu ter zake: Wilt u niet ook meedoen met dit actieve en illustere gezelschap? Wilt u zich niet ook aansluiten bij de Kerkenraad of (toekomstige) commissies? Meldt u dan aan of maak eens een praatje met de scriba en kijk waar uw talenten liggen. De winst is in de eerste plaats voor u zelf. In ruil voor uw inbreng en inzet ontvangt u gezelligheid en *teamspirit*. U bepaalt mede de koers van het schip der Kerk. U blijft op de hoogte van het reilen en zeilen van de PKN. Zo hadden we onlangs een cursus voor ambtsdragers in de 'Koepel' aan de Zeeweg, een prachtkans om tegelijk het kustpanorama van Oostvoorne van een andere kant te bekijken.

Afgezien van alles: Wie zou zich nu niet willen inspannen voor het werk van de Heer?!

Frans Worst, Diaconie

Crèche

14/1 Charlotte

28/1 Esther van Driel

11/2 Karin

21/1 Bas & Joëlle

4/2 Bep

18/2 Charlotte



Voorbeden

In de kerk staat een kistje waarin een briefje met een intentie voor een voorbede gedaan kan worden. Dan wordt die voorbede in de dienst der gebeden opgenomen.



In memoriam:

Arendje (Aas) Trijntje Kwak-Briggeman,
geboren 16 juli 1925 - overleden 8 november 2017, 92 jaar



Mevrouw Aas Kwak is geboren aan de Rietdijk in Tinte. Zij woonde met haar man Jaap in Oostvoorne en nog enige tijd in de Leemgaarde. Jaap overleed in 2013 op 94-jarige leeftijd. Ze waren 63 jaar getrouwd. Ze kregen zoon Joop en dochter Ina. Aas verbleef de laatste jaren van haar leven in Pension 't Hart in de Leemgaarde.

Aas begon met gedichten schrijven op jonge leeftijd. Ze schreef over Tinte, de oorlog en andere onderwerpen. Ze hield erg van het werk van Toon Hermans. Onderstaand een gedicht die zoon Joop heeft uitgezocht om hier te publiceren. Zijn moeder was 15 jaar toen ze dit schreef.

20 april 1941,

Onze zintuigen in lentetijd

*Als de lente is gekomen
zien onze "ogen" 't groen der bomen.
Hoe langzaam weer 't gras gaat groeien
Hoe bloempjes klein en groot gaan bloeien
Onze "neus" kan dan weer ruiken
Hoe zachte bloemengeur gaat ontluiken
Je ruikt van ver hoe de meidoorn weer gaat bloeien.
Je ruikt alles wat weer gaat groeien
Met je "oren" hoor je 't windje
En 't sijnpen der vogelen kindje.
En je ziet, hoort, voelt en ruikt.
Hoe de lente weer ontluikt
Ja lente is een grote zegen
Die de mensdom wordt gegeven.*

Tijdens de gedachtenisdienst in de weeksluiting in de Leemgaarde hebben we Aas herdacht.

Liesbeth van Wijnen-Knook



Van de scriba - wat was in 2017 en wat komt in 2018

Bij het verschijnen van dit kerkblad hebben we het allemaal ongetwijfeld weer gehad; de vele en ongetwijfeld ook goed bedoelde wensen. Van een gelukkig nieuw jaar naar een gezegend 2018 en veel heil en zegen en wat eigenlijk één van de dingen is, waar we pas écht over nadenken als we er zelf aan gaan twifelen; veel gezondheid! Er zijn dingen waar we niet direct of helemaal geen invloed op hebben maar toch kunnen wij als mensen veel doen om het voor onszelf en zeker voor anderen meer naar de zin te maken. Een positieve instelling is er één van, voor de één een vanzelfsprekendheid, maar voor de ander misschien een hele opgave. Soms moet er een knop om. Gelukkig zijn er mensen, ook binnen onze PGO, die niet direct bij de pakken willen gaan zitten, die mogelijkheden zien en ze beet willen pakken en er voor willen gaan.

Het afgelopen jaar - 2017

Zeker het afgelopen jaar was zo'n jaar waarbij je af en toe het gevoel kon krijgen van.... alles zit tegen.... het wordt niets.... of zullen we er maar mee stoppen.... of...

Geen voorzitter kerkenraad in onze eigen gemeente te vinden.... tot januari 2017!

Een kerkenraad die halverwege het jaar leegloopt omdat er maar liefst 7 mensen zijn die vertrekken, omdat ze aan het eind van hun 1e of 2e termijn zijn gekomen of zoals onze notulist verhuizen.

En dan nog het uitermate trieste bericht van de beroerte, die onze predikant Nita trof en ik kom tot een kerkenraad, waarvan na de zomer net iets meer dan 40% overblijft!!

Echt zo'n moment waarbij het gevoel zou kunnen ontstaan om maar bij de pakken neer te gaan zitten; Niet dus!

Aanpakken en in oplossingen denken, toegegeven sommige oplossingen zijn tijdelijk maar de volgende zaken zijn toch uitermate positief:

- Begin augustus 2017: ds. Helene Perfors wordt onze consulent
- In oktober worden Els v.d. Berg en Joke Kruik als diakenen bevestigd en Bart v.d. Reijden wordt als ouderling-kerkrentmeester bevestigd.
- In diezelfde tijd wordt Els Groeneveld de nieuwe pastoraal medewerker en meldt Anja Langendoen zich om allerlei hand- en spandiensten



achter de schermen te verrichten.

- Bij de eerste kerkenraadsvergadering in oktober start Marijke Wapenaar als notulist.
- Eind november is er een akkoord met ds. Piet Schelling, hij wordt begin 2018 voor 20 uur per week onze interim predikant.
- Na een lang traject van zoeken en vragen wordt half december Danny Langbroek bevestigd als de nieuwe jeugd-ouderling.

Positief maar niet nieuw is ook, dat er werkelijk keihard wordt gewerkt om zaken als diaconaat, pastoraat, Weeksluiting in de Leemgaarde, Winterwerk en niet te vergeten het jeugdwerk etc. gaande te houden. Het zijn vaak "oude rotten" met veel ervaring, die daarbij de steunpilaren zijn, maar die dit niet alleen of met (te) weinig mensen vol kunnen houden!

Het nieuwe jaar - 2018

Mede namens de "oude rotten" nogmaals de oproep, ook al bent u al vaker ergens voor gevraagd, er eens goed over na te denken wat u wel kunt doen en initiatief te tonen om met z'n allen de boel draaiende te houden. Inmiddels begint de kerkenraad al een hechte groep te worden met een positieve instelling. Die instelling hebben we nodig omdat in dit nieuwe jaar veel te doen is, niet alleen voor de kerkenraad en daarbij hebben we alle support van u als gemeente hard nodig!

De nieuwe predikant waarnaar we opzoek gaan en waarvoor we over enige tijd een beroepingscommissie (BC) hopen aan te stellen, wordt niet voor ons als kerkenraad en BC gezocht maar voor ons als gemeente, de PGO! Voor u en mij dus! Van groot belang daarom dat u als gemeente bij de plannen betrokken wordt, maar ook dat u als gemeente (lid) u betrekt bij de voorbereidingen! De actie moet dus niet alleen vanuit de kerkenraad richting de gemeente zijn maar wordt ook van u richting kerkenraad en straks de BC verwacht! Om met een tegelwijsheid te besluiten: wie wil zoekt mogelijkheden... wie niet wil zoekt een reden.

Namens de kerkenraad een heel gezond en positief 2018 toegewenst.

Jan Herlaar, Scriba



Bericht van Barbara Broeren (kerkelijk werker)

Beste mensen,

Ik wil u en jou een persoonlijke mededeling doen, alhoewel dit met een bericht in het kerkblad een onpersoonlijke weg is. Het is voor mij echter onmogelijk om iedereen persoonlijk te informeren.

Op 31 maart loopt mijn contract bij de PG Oostvoorne af en ik heb besloten dit niet te verlengen. Dit betekent dat ik in de periode, na 4 jaar verbonden te zijn geweest aan de gemeente, afscheid zal nemen als kerkelijk werker. In 2014 ben ik aangesteld, via de landelijke kerk, bij de PGO als jongerenwerker. Ik heb in twee jaar veel jonge mensen uit Oostvoorne mogen ontmoeten. Gezinnen die zich stevig verbonden wisten met de PGO, maar ook jongeren die niet eens wisten dat zij lid waren van de kerk. Met velen heb ik mooie en inspirerende gesprekken mogen voeren. In de afgelopen twee jaar is mijn werkveld verschoven naar o.a. het pastoraat. Daar ontmoette ik veel mooie en wijze mensen, waar ik veel van heb geleerd. Ook sprak ik daar veel met mensen die op grote afstand staan van de kerk. Dat werk heb ik met veel plezier gedaan. Ik merk inmiddels dat mijn hart toch meer trekt naar het jeugd- en jongerenwerk en dat betekent dat ik keuzes moet maken. Dat betekent dat ik na 31 maart niet meer verbonden zal zijn aan de PGO.

In de komende periode hoop ik van de gelegenheid gebruik te maken veel mensen te ontmoeten en persoonlijk gedag te zeggen. En wij blijven voorlopig in Puttershoek wonen, niet al te ver van Oostvoorne. De kans dat we elkaar na die tijd dus nogmaals treffen is zeer aanwezig'.

Met een hartelijke groet, Barbara

Gemeentemaaltijd

Om het nieuwe jaar goed te beginnen, nodigt de commissie Kerk in Actie u van harte uit voor een gemeentemaaltijd.

Op **donderdag 8 februari** hopen we met een groot aantal gemeenteleden, jong en oud, gezellig samen stampot te eten en een glaasje te drinken.

Voor de kinderen, die niet van stampot houden, wordt gezorgd, evenals voor mensen met een dieet. Vanaf 17.30 uur bent u welkom, de maaltijd



begint om 18.00 uur. Na afloop van de zondagsdiensten op 21 en 28 januari en 4 februari kunt u zich aanmelden en zijn er maaltijdbonnen à € 5,- verkrijgbaar. Kinderen tot 15 jaar eten gratis mee, wel opgeven.

U kunt zich ook tot uiterlijk 4 februari aanmelden via:
diaconie@kerkoostvoorne.nl of bij één van de commissieleden.

Annie van Maanen tel. 483004

Trudy van Noordt 482577

Els van Teijlingen 06-51903661

Elly v.d. Hoek 482743

Collectebonnen

Voor het verkrijgen van collectebonnen zijn er nu 2 mogelijkheden:

1. Bestellen en bezorgd krijgen.

Bonnen kunt u bestellen door storting van het juiste bedrag op rekening nr: NL11 INGB 0000 1786 90 t.n.v. Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Naast uw naam in het vak 'mededelingen' van uw overschrijving ook s.v.p. uw adres opgeven en het aantal en de gewenste waarden van de bonnen.

De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. Houdt u er rekening mee dat het minimaal 4 weken duurt voor u de collectebonnen ontvangt.

2. Afhalen tegen contante betaling.

Omdat het vaak wat langer duurt als u de collectebonnen bestelt, kunt u deze ook ophalen tegen contante betaling.

U kunt terecht bij Johan Griffioen (tel. 06 - 224 216 05) en Els van Teijlingen (tel. 06 - 519 036 61), Patrijzenlaan 340.



Diaconaal Nieuws

Collectes december

datum	doel	totaal
3-12-17	Diaconie	€ 141,15
	Kerk	€ 130,90
	Missionair werk en kerkgroei	€ 133,20
10-12-17	Diaconie	€ 118,85
	Kerk	€ 99,91
	Landelijk pastoraat	€ 129,60
17-12-17	Diaconie	€ 101,98
	Kerk	€ 83,55
	Pastoraat	€ 100,10
24-12-17	Diaconie	€ 69,30
	Kerk	€ 65,80
	Pastoraat	€ 75,70
	Kinderen in de Knel/ kerstcollectes Incl. gift € 31,50 via Mw. M. Bergwerff	€ 1.143,72
31-12-17	Eindejaarscollecte	€ 177,30
	Leemgaarde	€ 143,15
	totaal	€ 2.714,21

Avondmaalscollecte 2018

Bijna iedereen krijgt in zijn leven zelf, of in zijn omgeving, te maken met dementie. De zorg voor iemand met dementie is zwaar en veel mantel-zorgers zijn overbelast of lopen een groot risico op overbelasting. Stichting Alzheimer Nederland maakt zich sterk om de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dat doet zij met 70 medewerkers en met de hulp van ongeveer 5.500 vrijwilligers in het hele land door het geven van voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, het bieden van ondersteuning en door op te komen voor betere zorg voor mensen met dementie. Ze werken nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en financieren wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Hun regionale afdeling Voorne-Putten en Rozenburg organiseert o.a. het Alzheimer Café Brielle, in samenwerking met ANBO afdeling Brielle, Bestcare, Careyn, Catharinastichting, Directzorg en zorgboerderij Op



Aarde. Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. Iedere keer staat een onderwerp centraal. De bijeenkomst begint met een film of interview met een deskundige. Dit duurt ongeveer een half uur. Na de pauze is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan. Na afloop kan men nog iets drinken en samen praten. Wij willen het werk van Alzheimer Nederland en met name de activiteiten van de afdeling Voorne-Putten en Rozenburg graag ondersteunen en collecteren daarom voor dat doel tijdens de diensten van Schrift en Tafel in 2018, voor het eerst op 14 januari a.s. Uw bijdrage is zeer welkom.

De diaconie

Extra giften 2017

Aan het eind van het jaar wordt er bekeken of er nog ruimte is om een gift te geven voor binnenlandse of buitenlandse projecten.

Na wat reken- en telwerk zijn de volgende bedragen overgemaakt:

1. Op 19 november in de najaarszendingsdienst was de collecte bestemd voor Stichting Hart voor Zuid-Sinaï. Deze collecte heeft **€ 195** opgebracht. Deze collecte wordt aangevuld tot **€ 500**.
2. Stichting Vluchteling t.b.v. Rohingya. Rohingya is een bevolkingsgroep in Myanmar (v/h Birma). Deze bevolkingsgroep wordt door de regering uit hun dorpen verdreven en nu zijn er miljoenen gevlucht naar Bangladesh en zitten daar nu in vluchtelingenkampen. Een gift van **€ 500**.
3. Unicef zamelt geld in om kwetsbare kinderen te helpen in de snijdende winterkou. Er is behoefte aan thermische dekens. Een gift van **€ 500**.
4. Bartimeüs Sonneheerdt krijgt een gift van **€ 400**.
5. Hospice de Waterlelie krijgt een gift van **€ 400**. Onder dit bericht ziet u een gedicht dat stond in een nieuwsbrief van Hospice Hoeksche Waard.
6. Vluchtelingenwerk Nederland krijgt een gift van **€ 400**.
7. Voedselbank te Spijkenisse krijgt een gift van **€ 500**.
8. Tot slot: De avondmaalscollecte 2017, die bestemd was voor de oudste kerkgemeenschap ter wereld, n.l. De Kerk van Antiochië in het



verscheurde Syrië, heeft € 1.504 opgebracht. Dit is inclusief de opbrengst van Leemgaarde. Wist u dat er elke vrijdagavond ook gecol-lecteerd wordt in de dienst bij de weeksluiting in Leemgaarde? Hiervan komt de helft ook ten goede aan de avondmaalscollecte. De andere helft is voor de onkosten en wordt aan de kerk overgemaakt. De diaconie vult deze collectes aan tot € 2.000.

Joke Kruijck, diaconie

ONTMOETEN

Ontmoeten....

*Is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.*

Je ontmoet niet zoveel mensen.

*Ontmoeten heeft iets van
verwondering en herkenning.*

*De ander is antwoord of vraag
op iets in jou.*

*Een echte ontmoeting raakt je,
ze vraagt openheid van jou.*

*Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander,
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.*

Ontmoeten....

*Is de ander binnenlaten in het huis van jezelf,
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis.*

*Dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent*

en soms anderen gewoon napraat.

*Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.*

*Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.*

*Pas als je de ander zo diep laat doordringen,
kun je van ontmoeting spreken.*

Een echte ontmoeting laat sporen na.

Nieuwsbrief 2017 Hospice Hoeksche Waard.



De kerktelefoon

Bent u niet in staat om de kerkdiensten bij te wonen en wilt u gebruik maken van de kerktelefoon, neem dan contact op met één van de diakenen.

Een KerkWebRadio kan op korte termijn bij u aangesloten worden.

Voedselbank Spijkenisse tel. 0187 632932
e-mail ancobonninga@voedselbankspijkenisse.nl
www.voedselbankspijkenisse.nl



Twijfel in het donker nooit
aan datgene wat je in het
licht hebt gezien

Gospel
Oneliners



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Ledenadministratie

Overleden

Op 22-12-2017 mw. J.W. Abbink, Bollaarsdijk 1 k12, geb. 27-08-1935

Ingekomen

Vanuit Rotterdam, Mw. M.E. van Gemeren-Buijk, Briggemandreef 76

Verhuisd

Dhr. M. Ruigrok van Lumeyweg 9, Brielle naar De Rijckplein 5, Brielle

Dhr. H.J. van der Schee van Patijzenlaan 148 naar Patrijzenlaan 184

Vertrokken

Mw. M.J. Boog, van Goudhoekweg 6 naar Rotterdam

Dhr. J. Baatenburg de Jong, van Duinoordseweg 25 naar Brielle

Kerkbalans 2018 "Geef voor je kerk"

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema van dit jaar is "Geef voor je Kerk".

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen wij elk jaar een bijdrage aan al onze gemeenteleden. Het is

een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dan ook weer dat we op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we ons belangrijke werk voortzetten en nieuwe plannen maken. Is de kerk voor u ook een plaats van inspiratie en ontmoeting? Doe dan mee met de actie Kerkbalans en geef ruimhartig.

De actie Kerkbalans start op 20 januari 2018. Vanaf deze datum kunt u een verzoek voor een bijdrage, meer informatie en een toezeggingsbrief van ons verwachten. Voor meer informatie: www.kerkbalans.nl



Met een vriendelijke groet vanuit het college van Kerkrentmeesters

Verjaardagsfonds

Vele jaren maakte ik deel uit van het team van het verjaardagsfonds van de Protestantse Gemeente Oostvoorne.

Dat is een behoorlijke periode, en daarom ben ik hiermee aan het eind van 2017 gestopt.

Mijn taak wordt overgenomen door Anja Langendoen - Groenewegen.

Ik wil u hartelijk bedanken voor uw giften, die besteed worden aan pra-kti-



Alterhande Kerkelijk Nieuws

sche benodigheden voor het kerkgebouw en het pastoraat.
Het was soms moeilijk om het juiste tijdstip van het bezoek te kiezen, vaak aan het einde van de middag of aan het begin van de avond.
Ik kijk met een goed gevoel terug op deze periode.
Daarom bedank ik u nogmaals en wens u verder alle goeds.

Vriendelijke groeten,
Aafke Beukelman-Groenewegen

Inloopochtend

Op 6 december was het weer zover.
De koekenpannen zijn weer te voorschijn gehaald. Beslag gemaakt, dit keer meer dan de vorige keer, en zijn Maartje en Riet aan het bakken geslagen in de keuken van de consistorie. Wat waren ze weer lekker en wat was het gezellig.

Warme pannenkoeken, dit keer zelfs met spek voor de liefhebbers, en mandarijnen toe. Zeker weer voor herhaling vatbaar.

We hebben niet iedere woensdag pannenkoeken, maar wel koffie of thee met iets lekkers. Kom gerust eens langs voor een "bakkie".

Elke woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur in de consistorie van de Dorpskerk. U bent van harte welkom.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Glimmende kroonluchters

Heeft u het ook gezien in de kerk? De kroonluchters zijn, voor de kerstdagen, weer mooi gepoetst. Altijd weer een grote klus. Maar met medewerking van veel vrijwilligers o.l.v. Judith en Bert hangen de kroonluchters er weer glimmend bij.

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die daaraan hebben meegeholpen. Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook met elkaar het koper te poetsen.

Graag weer tot een volgende keer.

Terugblik op de kerstviering in de Leemgaarde

Vrijdag 22 december jl. hebben we namens de PGO een kerstviering gehouden voor Leemgaarde, Leemerhof en andere belangstellenden.

Voordat de viering begon kwamen twee Oostvoornse meisjes, Lola en Laura, de aanwezigen trakteren op kerstchocolade. De moeder



van Lola belde me enkele dagen voor de viering en vertelde me dat de meisjes met het zingen van kerstliederen bij één van de supermarkten geld



bij elkaar hadden gezongen om voor de ouderen iets voor kerst te doen. Of dit voorafgaande aan de viering uitgedeeld mocht worden. Dat mocht; de bewoners waren hoogst verrast met deze feestelijke traktatie.

Een verslag en foto's hierover heeft u misschien wel gelezen op de voorpagina van het weekblad Westvoorne van donderdag 28 december jl.



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Er was grote belangstelling voor de kerstviering.

We hadden een mooie middag met elkaar. Er was een korte overdenking, gedichten, gebed, er werd een kerstverhaal verteld en leden van de cantorij zongen mooie bekenden kerstliederen.



Na afloop was er koffie of thee met een kerstkransje en de diaconie had voor iedere aanwezige gezorgd voor een mooie hyacint.

U begrijpt dat we deze middag niet hadden kunnen houden zonder vrijwilligers.

U heeft misschien geen idee wat er allemaal bij komt kijken. De zaal moest klaargezet worden en opgeruimd. Er was iemand om het orgel te bespelen, mensen die tijdens de dienst een bijdrage leverden, leden van de cantorij, mensen die hielpen met de koffie en thee uit te delen en enkele personen die met de bewoners mee liepen naar de woning of iemand in een rolstoel naar pensioen 't Hart brengen en de diakenen die de hyacinten hadden verzorgd.

En laten we niet vergeten medewerkers en vrijwilligers van de Leemgaarde die ook hun steentje hebben bijgedragen, dames van het restaurant die twee karren hadden klaargezet met kopjes en theeglazen en heel wat kunnen koffie en thee hebben gevuld, de conciërge die vooraf al tafels en een stapel stoelen op karren had gezet en de leefbaarheidsconsulent die deze viering in het activiteitenboekje heeft opgenomen.

Iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze mooie viering heel hartelijk bedankt!



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Kerstfeest van de CJO-club

Op zaterdagmiddag 16 december kwamen de kinderen van de CJO-club naar de Dorpskerk voor het kerstfeest.

Daar stond Matthijs Vlaardingebroek al op de kinderen te wachten.

Matthijs vertelde aan de kinderen het kerstverhaal op bijzondere wijze. In samenspraak met zijn buikspreekpop Henkie nam hij ons mee met Jozef en Maria die op reis moesten naar Bethlehem.

Met goocheltrucs die de kinderen lieten verbazen, liet hij de kinderen de wonderen ervaren, het vertrouwen van Jozef en Maria en de verwondering over de geboorte van Jezus.

Het was een groot succes, de kinderen groot en klein keken ademloos toe.



Winterwerk activiteiten

De Herberg zondag 21 januari weer open!

Zondagmiddag 21 januari vanaf 15.00 uur (tot ongeveer 17.00 uur) is de Herberg weer geopend in de Dorpskerk. Marijke en Arnoud de Zoete laten een "Fotosafari - vanuit Israël via West- Europese landen naar Antarctica" zien, waarbij het merendeel van de foto's gericht is op de natuur.

U bent van harte welkom, wij zorgen ervoor dat de koffie en thee klaar staat.



Annie van Maanen, Anneke Poldervaart
en Liesbeth van Wijnen

Thema-avond "laat maar waaien" Hoe Gods Geest je oprist door ds. Pieter Both, 23 januari aanvang 20.00 uur

Ds. Pieter Both is voorganger in gemeente De Brug in Spijkenisse.

Hij heeft verschillende boeken geschreven waarvan "laat maar waaien" Hoe Gods Geest je oprist, er één van is.

Meer informatie: winterwerkprogramma boekje.

Informatie over ds. Pieter Both: www.pieterboth.nl

Dinsdag 23 januari 2018 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de consistorie van de kerk.



Gespreksavond thema "Hoe we in liefde kerk zijn met elkaar, hier en nu"

Op een gespreksavond staan levens- en geloofsvragen centraal.

Wat lezen we in de Bijbel of een (gespreks) boekje en wat zegt het ons nu nog?

Rond dit thema kunnen vragen naar boven bijvoorbeeld over:

- Hebben we nog verbinding met de kerk en gemeenteleden, en hoe dan?



Allerhande Kerkelijk Nieuws

- We willen opener met elkaar over ons geloof spreken maar hoe dan en willen we nog naar een ander luisteren en niet te snel met ons oordeel klaar staan.
- Hoe kan ik omgaan met alle veranderingen in de kerk, ook al spreekt niet alles me aan.
- Waarom willen we ons niet altijd meer inzetten voor de kerk.
- Durven we nog een nieuwsgierige houding te hebben naar de kerk en durven we ook naar onszelf te kijken?
- Hoe gaan we om met de verschillen tussen de (kerk)generaties
- en nog veel meer

Iedere avond is een afgerond geheel.

De avond is dinsdag 6 februari in de consistorie van de kerk van 19.30 - 21.30 uur. (in het winterwerkboekje stond de datum vermeld als 5 februari maar het is 6 februari)

Gespreksavond "Ziek-zijn, geloof en God" door Ds. Leendert Jan Lingen

Wat gaat er allemaal in je om als je ziek bent? Wie is God dan? En wat betekent geloof daarin?

In zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament zijn zieken aan het woord.

Is er ook een bepaalde kijk in de bijbel op de zieke mens? En: Wat mag die verwachten? Deze en andere vragen komen op deze avond aan de orde.

Dinsdag 13 februari 2018 om 19.30 uur (inloop 19.15 uur) in de consistorie van de kerk.



40 dagentijdkalender 2018

De 40 dagentijdkalender 2018 bevat meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips over het thema "Onvoorwaardelijke liefde"

Voor een klein bedrag (afhankelijk van het aantal bestelde kalenders, maar maximaal € 3,75) kunt u de kalender kopen.

Er is een voorbeeldkalender beschikbaar om in te zien.

Meer informatie bij de leden van het pastoraal team.



Data om te onthouden

- Elke woensdagochtend is er inloopochtend in de Dorpskerk. Vanaf 10.00 uur is er koffie.
- Elke vrijdagavond is er om 19.00 uur weeksluiting in Leemgaarde, Zaal de Langedam.
- Herberg, 21 januari 15.00 uur
- Joke Buis zingt in Zuidland, 28 januari 17.00 uur
- 23 januari 20.00 uur, Thema avond "laat maar waaien - hoe Gods Geest je opfrist" door ds. Pieter Bath.
- 6 februari 19.30 uur Gespreksavond "Hoe we in liefde kerk zijn met elkaar, hier en nu"
- 13 februari 19.30 uur Gespreksavond "Ziek-zijn, geloof en God"



Kopij

De uiterste inzenddatum voor de kopij is maandag 5 februari 2018 tot uiterlijk 22.00 uur voor het nummer dat in de week van 17 februari 2018 zal verschijnen.

Kopij uitsluitend inleveren bij:
Truus Varekamp, Kloosterweg 2, Brielle of
Cobi Ruigrok, Schepenenweg 17
of per e-mail: kerkblad@kerkoostvoorne.nl



Bezorging Kerkblad

Voor informatie over bezorging en abonnement kunt u contact opnemen met Herman Oosterman, tel. 482019 of stuur een mail: bezorgingkerkblad@kerkoostvoorne.nl

Pastoraal team

Stelt u een pastoraal bezoek op prijs? Neem dan gerust contact met ons op.

In verband met de gezondheid van de predikant kunt u voor een pastoraal gesprek rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het pastorale team.

Ouderling Ate v.d. Kooi, tel. 48 41 82

Ouderling Maartje Bergwerff, tel. 48 21 78

Pastoraal werker Liesbeth van Wijnen, tel. 48 28 26

Pastoraal werker Els Groeneveldt, tel. 48 50 75

Kerkelijk werker Barbara Broeren, tel. 06 3074 6599

Sjanie Verhulp, tel. 48 50 79 (nieuw ingekomen leden)

Of per e-mail via pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl



Allerhande Kerkelijk Nieuws

Protestantse Gemeente Oostvoorne, nu ook op het internet:

Website: www.kerkoostvoorne.nl

Ons mailadres is: webredactie@kerkoostvoorne.nl

Bellen kan ook: J.A. Herlaar, Zwartegatseweg 2, tel. 484957

*Het adres voor al uw oude papier (geen karton):
De Blauwe container - Kloosterweg 2.
De opbrengst is voor ons jeugdwerk.*

**Kringloopwinkel "Het Vervolg" - Kerkplein 12, tel. 0181- 506084
506085**

Openingstijden

- Woensdagmiddag: van 13.30 - 16.00 uur
- Woensdagavond: van 19.00 - 20.30 uur
- Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 uur - 15.00 uur.

Afleveren spullen

Tijdens de openingstijden van de winkel (aan de achterzijde van het gebouw)

Ophalen

Elke laatste zaterdag van de maand (op afspraak) bel met:
Coby Emmerzael: 482494 of Judith van Balen: 484215

E-mail ophaalservice: ophaalservicekringloop@kerkoostvoorne.nl
Vermeldt naam, adres en telefoonnummer dan nemen wij contact met u op.

Bestuur: kringloop@kerkoostvoorne.nl



COLOFON

PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE

Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne, tel. Dorpskerk 48 47 18

Website: www.kerkoostvoorne.nl

E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl

diaconie@kerkoostvoorne.nl

predikant@kerkoostvoorne.nl

Predikant:

Ds. N. van der Horst-Kattenberg

Hoflaan 29, 3233 AN

Tel. 77 68 49

Vrije dag: maandag

Kerkelijk werker

Barbara Broeren

Tel. 06 3074 6599

kerkelijkwerker@kerkoostvoorne.nl

Koopvaardijpredikant:

Ds. H. Perfors

Ds. Rijckewaerdstraat 6

3232 AK Brielle

Tel. 41 67 51

Voorzitter kerkenraad:

J.M. de Rijke

Duinlaan 2A, 3235 CL

Tel. 77 48 70

voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Notulist:

M. Wapenaar

Langeweg 28, 3235 CL

Rockanje

Tel. 06 - 4215 2131

Voorzitter Kerkrentmeesters:

B.K. van der Reijden

Zandweg 55, 3233 ES

Tel. 48 22 59

Scriba:

J.A. Herlaar

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

scriba@kerkoostvoorne.nl

Administrateur/penningmeester

G. v.d. Hoek

Molendijk 6a, 3233 LN

Tel. 48 27 43

Voorzitter Diaconie:

E. van den Berg-van Hazel

Zandweg 73, 3233 ES

Tel. 48 23 04

Administrateur Diaconie:

mevr. J. Kon-Langendoen

Brielseweg 47, 3233 AB

Ledenadministratie:

E.B. van Driel-Luijendijk

Gildenlaan15, 3233 DA

Tel. 47 25 67

ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening:

A.H. Herlaar-van Marion

Zwartegatseweg 2, 3233 EW

Tel. 48 49 57

preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO:

C.B. van Walsum

Lijsterbeslaan 32, 3233 CJ

Tel. 48 04 13

fam.vanwalsum@planet.nl

Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prof. Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84

Kerkblad P.G.O.

IBAN: NL82 INGB 0000 6651 28

Koster:

J. van Balen-Doolaar

Gijzenhoekweg 52, 3233 TP

Tel. 48 42 15

